

DIT WAS TOCH WEL EEN HOOGTEPUNT!!!



Op 29 april werden o.l.v. Roeli de keten geplaatst aan ons terras aan de IJssel



En een paar dagen later werden ze door Janine en Els schoongemaakt en bevoorrad.



DE THEESCHENKERIJ IS OPEN!!!

Van de voorzitter

Hoera! We zijn weer open! Vanaf 2 mei staan de keten weer op onze vertrouwde plek aan de IJssel. Het was weliswaar heel koud op 2 mei, maar we hebben toch een paar klanten gehad, die net als wij, heel blij waren dat we weer warme thee en koffie konden serveren. De eerste weken van mei konden we niet eerder opengaan dan 12.00 uur, maar nu zijn we weer op onze gewone tijden open: 's zondags van 10.30 – 17.00 uur. En we nemen aan dat ons culturele programma vanaf eind juni weer kan gaan draaien. Nog even wachten, want op het moment dat ik dit schrijf zijn kleine evenementen nog niet toegestaan. En we houden ons natuurlijk aan de corona-maatregelen.



Ikzelf was op Hemelvaart aan de beurt om onze gasten te bedienen. Er kon helaas geen Hemelvaartsontbijt worden georganiseerd zoals we dat al jaren doen, omdat we niet eerder dan 12.00 uur open mochten gaan. Ellie, mijn 'collega-gastvrouw' en ik hadden afgesproken dat we er om 11.30 uur zouden zijn. Ellie was zo slim om vanuit Zwolle over de brug te fietsen maar ik had niet bedacht dat de pont een corona-bezetting aan moest houden. Het was mooi weer en de pont voer vier keer heen en weer voordat ik aan de beurt was. En

ik had de sleutels van de keten; dus Ellie kon niets beginnen.

Om tien over twaalf was ik er. Ellie ging koffie zetten en ik zette het terras uit. Na enige tijd zei Ellie: 'Het lijkt alsof het gas het niet meer doet'. Gasfles leeg! Helaas stond de nieuwe gasfles niet in het gasflessenkastje omdat we daaruit bij een eerder vandalisme-avontuur beide gasflessen waren kwijtgeraakt.

Ik belde met Roeli die over de gasflessen gaat. De gasfles stond in de buitenkast. Niet best! Want ik had eerder al geconstateerd dat onze jonge vrienden die zich aan de oever van de IJssel vermaken met het hangslot geknoeid hadden, waardoor dat niet meer open wilde. Goede raad was duur. Dan maar Rob bellen, die in Hattem woont en helpt bij alles wat wij nodig hebben. Rob kwam angefietst met een betonschaar en hij kon, met een toevallig passerende vriend het slot openknippen.

En net toen de koffie klaar was en we het terras helemaal op orde hadden, stroomde het terras vol, nou ja, kwamen er aan vier tafeltjes gasten zitten. We hebben hard gewerkt en ook genoten van onze gasten die verrast waren zo'n leuk terras aan te treffen of blij waren dat ze weer bij ons terecht konden. Zo kan dus een dag van Oldeniel-vrijwilligers verlopen.

Harma Scholtens



Van de secretaris

16 mei 2021, mijn eerste schenkdag, na hoeveel maanden? Véeél, té veel!

Een ruig regenweekend werd verwacht. Maar op zaterdag viel het mee, dus op zondag toch maar gegaan, want wie weet, de verwachting klopt wel vaker niet.

Ik stapte vroeg op de fiets, het was droog, zonnig zelfs, wel aardig wat wind. Ik was om 11 uur bij de pont, even later bij de keten. Nog steeds droog, nog steeds zo nu en dan de zon. Keten open, gasfles aansluiten, koelkast.... maar daarmee bezig schrok ik enorm van een enorm gekletter: de eerste felle regenbui op het dak van de keet. De koelkast leek niet nodig.

Even later kwam collega-gastvrouw Richarda, lopend onder de plu. Met nieuws dat ik gewoon niet had willen weten: de verwachting van onweer en veel zware buien.

We hebben het gezellig gehad samen in de keet. Lekker kopje thee gezet, gebabbeld. Felle hagelbuien aangehoord. Veel naar de wolkenluchten gekeken, ver weg een strook licht, te ver vreesden we.

Na overleg met de middag-schenkers besloten we zodra het even droog was de keten weer af te sluiten, om op tijd, d.w.z. vóór de volgende bui losbarstte, naar huis te gaan.

Gelukkig was dit maar één zondag, en zijn er inmiddels zonniger dagen geweest.

Margreeth de Haas

De Culturele Commissie

Hoewel we niet wisten of er ook maar enige kans was dat we muzikale optredens mochten organiseren, is er hard gewerkt aan een programma, onder voorbehoud natuurlijk.

Het ziet er nu naar uit dat we eind juni het eerste optreden mogen realiseren.

Daarom kunnen we in deze Nieuwbrief ook het Culturele Programma 2021 publiceren.

IJsselbiënnale

Ik wil jullie ook nog even wijzen op deze Internationale kunstroute langs de IJssel die dit jaar weer plaatsvindt, van 18 juni - 19 september, ijsselbiënnale.nl

**Programma Culturele
Middagen Oldeniel
2021**
**iedere laatste zondag van
de maand
aanvang steeds om 14.30
uur**

28 juli Less is More band

Een muzikale familie van zes mensen met cornetten, trombone, en tuba's.

Een kleine brassband die bekende klassieke muziek met populaire muziek verbindt.

26 september Home Maids

Deze drie zingende dames zijn gek op mooie harmonieën en zingen altijd 3 stemmig.

Ze brengen bekende en minder bekende liedjes met minimale begeleiding en altijd akoestisch.

27 juni Quattro Saxophone Quartet

Saxofoonkwartet, semi professioneel. Van klassiek tot popmuziek, zonder stekker.

29 augustus Om de Hoek

Een popliedje komt pas echt bij je binnen als je het hoort in je eigen taal.

De mannen van de Zwolse band Om de Hoek zingen en spelen hertaalde tijdloze nummers van The Beatles tot en met Milow.

17 oktober De Jan Doedels

Een groep musici bestaande uit zes blazers en een slagwerker met als voornaamste doel om met een uiteenlopend programma het publiek en zichzelf te vermaken.

Ze spelen polka's, walsen en marsen en popsongs.